



Welkom

Zon, zee, jeux de boules en strand.

Op de achtergrond 'Brigitte Bardot Oh oh'. De toon is gezet, de opzet van Café Jardin duidelijk!

Café Jardin brengt de sfeer van de Franse hoogdagen naar Leuven door middel van fijne optredens, openluchtfilms, lekker eten en drinken... en dat allemaal in een sfeer van 'amicalité'.

Café Jardin haakt in op de sterktes van Leuven: eigenzinnig, gezellig en vernieuwend.

Het grote dorp dat Leuven is koesteren we door in te zetten op kleinschalige en laagdrempelige activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Een goed glas in de hand kijkend naar een film met live muziek.

En dat allemaal op een fijne plek in hartje Leuven: de tuin van het CC Oratoriënhof in de Mechelsestraat. (21 juli vindt plaats op Oude Markt)

Café Jardin wil naast een ontmoetingsplaats voor Leuvenaars ook een platform bieden aan creatieve Leuvenaars.

We programmeren dan ook zeer lokaal en divers: van kunstenaars over dichters over fotografen over acteurs tot Leuvense bands... alles komt aan bod tijdens Café Jardin.

Zondag 24 juni zaterdag 21 juli zondag 26 augustus